

På udveksling i Danmark

Fernanda fra Ecuador fortæller her om hendes tanker og oplevelse på udveksling i Danmark i perioden 2013-2014. Skrevet i december 2014.



Ny familie i et nyt land

18 årige Fernanda besluttede sig for at forlade sin hjemby Quito i Ecuador. Foran sig havde hun 10 måneder som udvekslingselev i Greve.

Fernandas mål med udvekslingsopholdet var at blive mere moden og selvstændig og klare ting på egen hånd. Efter snart 10 måneder i Danmark, hvor hun gennem hele perioden har boet i Greve, kan hun dog konstatere, at udvekslingsopholdet har givet meget mere, end hun havde håbet på. Udvekslingsopholdet var noget, Fernanda havde

haft i tankerne i længere tid. At Danmark blev slutdestinationen skyldtes lysten til at ville prøve noget nyt og anderledes: "Jeg ville rejse til et land, som ikke var særlig kendt i Ecuador", fortæller Fernanda.

Det lykkeligste folk Efter Fernanda havde afsluttet gymnasiet i Ecuador, vidste hun i modsætning til hendes klassekammerater ikke, hvad hun skulle i gang med. Derfor undersøgte hun, hvilke muligheder der fandtes og stødte på udvekslingsprogrammet. Det passede hende rigtig godt at kunne komme ud og opleve noget helt nyt. Fernanda samlede information om de forskellige lande, og om Danmark fandt hun ud af, at der boede de lykkeligste mennesker i verden. Derudover hed det sig, at folk var meget venlige. "Det lød dejligt at bo i et lille land omringet af vand og fuldt af lykkelige mennesker, og det har det også været", fortæller Fernanda. Svært i starten At forlade venner og familie i Ecuador var svært, men at tilpasse sig et helt nyt land, en helt ny familie og en ny skole var på nogle punkter sværere, end hun havde regnet med. Det sværeste for hende var al den nye mad: "Jeg var ikke vant til at spise så meget kød, da min bror er vegetar, og derfor spiste hele familien i Ecuador ofte vegetarisk. Også at spise det største måltid om aftenen krævede tilvænning. I Ecuador spiser man det største måltid midt på dagen".

Ved at fokusere på alle de nye og spændende oplevelser, som lå forude, kom Fernanda over startvanskelighederne, og hun har aldrig fortrudt at hun er taget af sted.

"Min værtsfamilie er helt fantastisk". Fernanda bor hos en dansk værtsfamilie i Greve, som hun er meget glad for. De har svinget godt sammen lige fra starten: "Min værtsfamilie er den bedste, de er meget åbne og omsorgsfulde. Familien er lidt anderledes end andre familier, da min far arbejder om natten og min mor om dagen. Derfor er der altid nogle i hjemmet. Jeg elsker, at der altid er nogle at tale med. I Ecuador har mine forældre ofte travlt, så det er ikke altid vi får snakket så meget". Fernanda oplever, at værtsfamilien har meget tillid til hende og virkelig tror på hende og hendes evner, og de er blevet meget tætte: "Fra første sekund tog de mig til sig, som en af deres egne, så nu har jeg fået to forældre mere, to søstre og endda en tvilling, som er min jævnaldrende værtssøster, der er en blond version af mig".

Fordomme om danskere Inden Fernanda kom til Danmark, forsøgte hun at få viden om landet, og hun mødte mange fordomme, som hun ikke anede om var rigtige. Folk omkring hende forsøgte at forberede hende på, hvordan det var i Danmark "Jeg havde for eksempel pakket en hel masse sweatre, tykke bukser og varme sokker, fordi folk omkring mig fortalte, at jeg ville fryse meget. I stedet blev jeg nærmest dehydreret, fordi det var 30 grader varmt, og jeg havde ikke medbragt nogen shorts". Folk fortalte også, at hun ikke ville se solen meget, og det mener Fernanda har været rigtigt, når hun sammenligner sin teint med, hvordan den så ud, da hun kom "Jeg var meget mere solbrændt, end jeg er nu", konstaterer Fernanda med et smil.

Da året var ved at være slut for Fernanda, kunne hun konstatere, at det havde givet hende meget mere end den modenhed og selvstændighed, der var hendes mål. Hun oplevede, at hun var blevet mere moden, men hun havde også delt nogle af de bedste oplevelser og øjeblikke i sit liv med folk, hun slet ikke kendte, inden hun ankom. "Nu har disse mennesker en helt speciel plads i mit hjerte". Fernanda har også lært, at det er okay at bede om hjælp. Selvom det er godt at klare sig selv, så betaler det sig at lukke folk ind ved at lade dem hjælpe: "hvis du lukker folk ind, vil du få de bedste venner, og det er en uvurderlig gave", slutter Fernanda.



Hvis din familie er interesseret i at blive værtsfamilie kan man henvende sig til explorius.dk

